

ZACHTMOEDIGHEID





“Ik ben zachtmoedig  en nederig van hart.”

Mattheüs 11:29



“...*zachtmoedig en nederig van hart.*”

πραῦς (*praus*)

Betekenis: zachtmoedig,
beheerst, kracht onder controle



“Zie, wij leggen de paarden  een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen , en wij sturen  daarmee heel hun lichaam”

Jakobus 3:3 (HSV)

“En nadat Hij een gesel  van touwen gemaakt had, dreef Hij ze allen de tempel uit .”

Mattheüs 11:29



*“Of denkt u dat Ik  Mijn Vader nu niet kan
bidden , en Hij zal Mij meer dan twaalf
legioenen engelen ter beschikking stellen?”*

Mattheüs 26:53 (HSV)



“Want het vlees  begeert tegen de Geest  in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover  elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen .”

Galaten 5:17 (HSV)



“Zo dan, mijn geliefde broeders , ieder mens moet haastig zijn om te horen , maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn  van een man brengt immers geen gerechtigheid  voor God teweeg.”

Jakobus 1:19-20 (HSV)



“De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg.”

Jakobus 1:20 (HSV)



***“Gods waarheid hoort niet alleen
zichtbaar te worden in wat wij zeggen...
Maar ook in hoe wij spreken.”***

“De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat van zijn hart , en de slechte mens brengt het slechte voort uit de slechte schat van zijn hart , want uit de overvloed van het hart spreekt zijn mond .”

Lukas 6:45 (HSV)

“Zo is ook de tong  een klein lichaamsdeel, en roemt toch van grote dingen . Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur , een wereld van ongerechtigheid .”

Jakobus 3:5 (HSV)

“Maar de tong  kan geen mens temmen . Ze is een niet te bedwingen kwaad , vol dodelijk vergif ”

“Uit dezelfde mond  komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders .”

Jakobus 3:8 & 3:10 (HSV)

“Wonden door iemand die liefheeft, zijn tekenen van trouw  , maar overvloedig zijn de kussen van een hater  .”

Spreuken 27:6 (HSV)

“De vrucht  van de Geest  is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid , zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet.”

Galaten 5:22 (HSV)



***“Je kunt gelijk hebben...
en toch niet op Jezus lijken.”***

“Want het vlees  begeert tegen de Geest  in, en de Geest tegen het vlees in; en die staan tegenover  elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen .”

Galaten 5:17 (HSV)

***“Maar ik zeg: Wandel  door de Geest 
en u zult zeker de begeerte van het vlees
 niet volbrengen .*”**

Galaten 5:16 (HSV)

“Ik roep u op door de zachtmoedigheid  en welwillendheid van Christus . Ik, die volgens sommigen in uw tegenwoordigheid wel schuchter  ben, maar in mijn afwezigheid flink  tegen u doe. Ja, ik smeeek u dat ik, wanneer ik aanwezig ben, niet flink  hoef te doen met de vrijmoedigheid waarmee ik meen het te moeten opnemen tegen sommigen die van mening zijn dat wij naar het vlees  wandelen.”

2 Korinthe 10:1-2

“Want al wandelen wij in het vlees , wij voeren geen strijd naar het vlees . De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk , maar krachtig door God , tot afbraak van bolwerken . Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God , en wij nemen elke gedachte gevangen  om die te brengen tot de gehoorzaamheid  aan Christus ”

2 Korinthe 10:3-5 (HSV)

*“Leg daarom de leugen af  en spreek de
waarheid , ieder tegen zijn naaste; wij zijn
immers leden van elkaar . Word boos ,
maar zondig niet ; laat de zon niet
ondergaan over uw boosheid ”*

Efeze 4:25-26 (HSV)

“Broeders , ook als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt , moet u die geestelijk bent , zo iemand weer terechtbrengen , in een geest van zachtmoedigheid . Houd intussen uzelf in het oog , opdat ook u niet in verzoeking komt .

Galaten 6:1 (HSV)

“Als u dan uw gave  op het altaar offert  en u zich daar herinnert dat uw broeder  iets tegen u heeft , laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder  en kom dan terug en offer uw gave.”

Mattheus 5:23-24 (HSV)

“Laat ieder mens zichzelf beproeven  en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze  eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel , omdat hij het lichaam  van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen .”

1 Korinthe 11:27-28 (HSV)



***“Zachtmoedigheid is niet zwak of hard.
Het is kracht geleid door Gods Geest.”***



Bid nederig:

“Heilige Geest, vorm mijn hart”